

18 januari tot 22 februari 2019, nr 1.

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek





De kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Santpoort
nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de dienst
op zondag 27 januari 2019, waarin

ds. Gilda Polderman

aan onze gemeente zal worden verbonden.

Ds. Polderman is sinds 1 oktober 2017 werkzaam in onze wijkgemeente als ouderenpastor.

Wij zijn zeer verheugd dat zij nu onze gemeentepredikant wordt.

De feestelijke intrededienst wordt gehouden in de Dorpskerk te Santpoort, Burg. Enschedélaan 65
en zal **om 14.30 uur** beginnen.

Ds. Marianne Vonkeman, consulent, en

ds. Gilda Polderman zullen in deze viering voorgaan.

Medewerking wordt verleend door de Dorpskerk-cantorij o.l.v. Elina Keijzer.

Na de dienst volgt een receptie in het ontmoetings-centrum naast de kerk,
waar u Gilda kunt feliciteren.

Wij hopen u allen te ontmoeten.

Santpoort, januari 2019

Namens de wijkkerkenraad Santpoort,

Martine Roomer, praeses

Els Kamerbeek, scriba, scribasantpoort@gmail.com

Tijdens de dienst zal er kindernevendienst zijn.

Van de redactie

Namens de redactie wensen we onze lezers en lezeressen een gezond en gelukkig 2019 toe. Ook in 2019 hopen we u weer te voorzien van informatie en lezenswaardige artikelen.

We hebben veel complimenten ontvangen voor onze speciale kerstuitgave, waarvoor onze hartelijk dank. We hopen dat u ook anderen van het 2e exemplaar heeft kunnen laten genieten.

Het zou niet zijn gelukt zonder de extra bijdragen van onze vaste schrijvers. En laten we vooral de 65 vaste kerkblad-bezorgers in Santpoort en Velsbroek niet vergeten: hartelijk dank voor het rondbrengen, de stapel was minstens drie maal zo dik (en zwaar) als normaal.

Dit smaakt natuurlijk naar meer, maar of dat zal gaan lukken is nog maar de vraag. Alles hangt af van uitbreiding van de redactie, zeker ook omdat Gerrit Out ermee gaat stoppen.

Dus het woord is aan u

Erik van der Kooij, Jan Bothof en Gerrit Out

e-mail: kerkonderweg@gmail.com



Meditatie

Gilda Polderman

“Ik zal bij je zijn”

De dag dat de wijkgemeente Santpoort en ik officieel aan elkaar verbonden worden, komt dichterbij. We gaan de komende jaren met elkaar verder en daarbij zullen we een stukje van het leven gaan delen. Ik voel van uw kant een groot vertrouwen in mij. Dat stemt me blij en dankbaar. Maar het roept soms ook iets anders op. Misschien heeft het te maken met het gevoel van Mozes toen hij voor zijn taak geroepen werd. “Wie ben ik.....”, zo reageerde hij. Dat kan ik toch niet, wat stel ik voor, hoe zou ik aan de verwachtingen moeten beantwoorden, enz. enz. Waarop God antwoordde: “Ik zal bij je zijn”.

Dit verhaal en deze reactie van de Eeuwige sterkt mij. En het mag ook u allen tot bemoediging zijn voor het nieuwe jaar dat we begonnen zijn. Misschien voelt u hoge verwachtingen, misschien valt het u allemaal zwaar, misschien denkt u gering over uzelf of ziet u om wat voor reden dan ook tegen het nieuwe jaar op. Hoor dan zijn stem die je zegt: “Ik zal bij je zijn”.

In het onderstaande lied (geschreven door Huub Oosterhuis) wordt het prachtig verwoord. Ik wens u (en mezelf) toe dat Gods nabijheid steeds weer gezocht en ervaren wordt in 2019. Zowel in ons persoonlijk leven als in het gemeentewerk.

*Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.*

*Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.*

*Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.*



Bij de kerkdiensten

Aanvang: 9:30 uur

20 januari	Ds. P. Verhoeff, na de koffie inoefenen nieuwe acclamaties
27 januari	Ds. M.E. Vonkeman, avondmaalsviering en afscheid en bevestiging ambtsdragers 14.30 uur Dorpskerk Santpoort: intrede van ds. Gilda Polderman
3 februari	Ds. M.E. Vonkeman, na afloop gemeenteberaad en maaltijd
10 februari	Ds. K. Bras
17 februari	Ds. M.E. Vonkeman
24 februari	Ds. I.G. Clement
3 maart	10 uur gezamenlijke kerkdienst met de Dorpskerk, in het Kruispunt , avondmaalsviering, ds. G. Polderman en ds. M.E. Vonkeman

Wisseling van de wacht

Er zijn verschillende mensen die taken neerleggen, of juist opnemen. In de dienst van 27 januari willen we hen bedanken en nieuwe bestuursleden en ambtsdragers bevestigen. Als diaken nemen afscheid Bart Kaptein en Suzanne Hoorn. Nieuwe diaken zullen worden Roland Groeneveld en Joke de Jong. Hans van Alten en Willem Passchier zullen gaan meedraaien als (ouderling) kerkrentmeester. Eline Duinker neemt afscheid als ouderling-scriba van de Algemene Kerkenraad. Yvonne Kruisselbrink zal de nieuwe scriba worden. We zijn als kerkenraad erg blij dat er weer mensen bereid zijn een deel van het bestuurswerk op zich te nemen. Zonder dat gaat het niet.

Dank

Dank aan Henriette Bronstring die vele jaren de kinderveendienst coördineerde, welkom aan Marieke Teeuw die haar taak overneemt. Henriette blijft nog wel meedraaien in het rooster. Dank ook aan Corine Louwerse, die na 19 jaar kinder- en tienerdienst met deze taak stopt. Zonder jullie inzet hadden we niet gekund!

Zangstemmen gevraagd!

Om de gemeente te helpen met het aanleren van een aantal nieuwe, korte en soms meerstemmige acclamaties, bij deze een uitnodiging voor het stemmenorkest! Zo noemen we

het maar: een aantal mensen dat twee of drie keer na een kerkdienst nog een uurtje nablijft om nieuwe liederen te oefenen - en dan ons allemaal mee op sleeptouw neemt. De eerste keer is gepland op 20 januari, na de kerkdienst en de koffie. Doe mee en stuur Bart Kaptein (die digitaal coördineert) een mailtje: brtkptn@gmail.com

Gemeenteberaad en maaltijd

3 februari is er na de koffie opnieuw een gemeenteberaad. Deze keer staat de vraag centraal naar onze identiteit als gemeente. Wat vinden we belangrijk om te behouden, of verder te ontwikkelen? Wat hoort bij onze visie op hoe we gemeente (willen) zijn? Onze adviseur Frank Dijkstra zal aanwezig zijn om met stellingen en vragen het gesprek te leiden. Doe je ook mee in het nadenken over de toekomst van onze gemeente? Na afloop organiseert de activiteitencommissie een maaltijd van soep met broodjes. *Neem een pannetje van je beste soep mee* om anderen te laten proeven. En laat Heleen van Alten even weten wat je mee neemt (vanalten@quicknet.nl) Er wordt gezorgd voor stokbrood en opwarm-mogelijkheden.

Levend kerstverhaal

Wat waren er veel gemeenteleden die hielpen om het levend kerstverhaal tot zo'n groot succes te maken! Meer dan 650 mensen zijn erlangs gelopen, begeleid door engelenmuziek en profeten. Dank ook aan de decorbouwers, het zag er zó mooi uit dat allerlei mensen op een plekje langs de Promenade zijn gaan zitten kijken. Mocht je het leuk vinden om volgend jaar ook mee te werken, laat het even weten, dan kom je op de lijst voor de berichtgeving. Hiernaast staan wat foto's en ook op de facebook pagina van de Dorpsvereniging.

Kerkasiel

Op 5 januari heeft het Kruispunt deelgenomen aan de 24-uurs kerkdiensten die in Den Haag gehouden worden. De Armeense familie Tamrazyan verblijft al vanaf 26 oktober in dit kerkgebouw. Dit om te voorkomen dat de drie kinderen die hier al 9 jaar wonen, worden uitgezet. Ondanks dat de rechter al twee keer heeft geoordeeld dat ze hier mogen blijven. Aangezien er tijdens kerkdiensten geen politie mag invallen, worden er 24-uurs kerkdiensten gehouden. Duizenden gemeenteleden uit het hele land en vele honder-

den voorgangers hebben hier al aan meegewerkt. Het is een vorm van stil protest tegen het harde overheidsbeleid. Met een heel aantal gemeenteleden vertelden we het verhaal van de kleine prins, met songs en gebeden. We werden opnieuw geraakt door het lot van deze kinderen – en de ruim 400 die in eenzelfde positie zijn.

Misschien gaan we nog een keertje. Als je mee wilt, laat het weten aan ds. Vonkeman.



55+ groep

Op dinsdag 15 januari kwamen we weer bij elkaar. Ds. Vonkeman liet nog wat meer zien van haar reis naar Israël: Jeruzalem, dansen op het meer van Galilea, bezoek aan de Dode Zee.



Op 5 februari is de volgende bijeenkomst. Aanvang 9.15 uur, belangstellenden welkom.

Aandacht voor de kinderen

Op de 1e en 3e zondag van de maand (behalve in schoolvakanties) en op feestdagen zal er kindernevendienst zijn. We werken niet langer met een vast team maar met vrijwilligers die stand-by staan om een eenvoudige vorm van kindernevendienst te houden als er die zondag kinderen aanwezig zijn. Er is genoeg materiaal aanwezig om dit zonder voorbereiding te kunnen doen. Het staat voorbereid in de kast. Dit kan een bijbelverhaal zijn of een verhaal uit Kind op Zondag, maar tekenen of knutselen kan ook. Wie wil er 1 of 2 keer per jaar (vaker mag natuurlijk ook) een zondag stand-by zijn? Inmiddels hebben we een rooster kunnen opstellen, maar af en toe hulp blijft welkom. Geef je naam even door aan Marieke Teeuw (coördinator) mariekewesthoff@hotmail.com.



Kring mystieke teksten

Op vrijdag 1 februari om 10 uur zal de eerste keer van deze kring zijn. Thema: teksten van Christian Wiman. Jody v.d. Velde zal deze inleiden. Als je mee wilt doen, stuur een mailtje of bel met ds. Vonkeman, dan krijg je het materiaal.

Ouderenochtend stampottenbuffet

Woensdag 30 januari hebben we weer een ouderenochtend. We beginnen om half elf met koffie en hierna hebben we een stampottenbuffet, met als afsluiting een lekker toetje.

Iedereen is weer van harte welkom deze ochtend. Voor inlichtingen: Yvonne Vreken tel. 0235371131 of Gré Riedijk tel. 0235385216. Tot woensdag 30 januari.

De medewerkers van de ouderenmiddag.

Autorijdienst



Als u graag naar een kerkdienst in het Kruispunt wilt, maar het lukt niet (meer) om op eigen gelegenheid te komen, dan kunt u gebruik maken van onze autorijdienst.

De autorijdienst bestaat uit een groepje vrijwilligers, die u ophalen en na afloop van de kerkdienst weer thuisbrengen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Ton Zaal (telefoon 023-5374896) of Bart Kaptein (023-5388835). Kent u iemand die wij een groot plezier kunnen doen met de autorijdienst, bel ons dan!

Wij zoeken nog steeds!!!!!!!!!!!!

- Een gemeentelid dat één keer in de zes weken de koffiegroep wil helpen om de koffie op zondagmorgen te verzorgen.
- Een gemeentelid die één keer in de maand op dinsdagmiddag de schoonmaakploeg een uurtje wil helpen de kerk schoon te houden.
- Gemeenteleden die één keer per jaar de zondagse bloemengroet willen doen. Door verhuizingen en ouder wordende gemeenteleden kunnen we niet meer het hele jaar door voor bloemen zorgen. Inlichtingen hierover bij Gré Riedijk, zondag na kerktijd of riedijkkerk@gmail.com

Persoonlijk

Dank voor alle kerstwensen die ik ontving. Het is altijd zo'n feestelijk gezicht, zoveel kleurige kaarten! Ik ben ook dankbaar voor de overvolle en heel geanimeerde kerstdiensten die we samen vierden. Natuurlijk dankzij alle mensen die een bijdrage leverden, in opbouw, lezingen, muziek, koffie en glühwein. Erg leuk ook om weer veel van onze jongeren,

al dan niet met aanhang, te zien. Op deze plaats ook een warm welkom aan ds. Gilda Polderman, die deze maand als nieuwe collega en predikant in de wijkgemeente van Santpoort verbonden wordt.

Met een hartelijke groet en de beste wensen voor dit nieuwe jaar,

Marianne Vonkeman

Uit de wijkkerkenraad Velsbroek

Op 12 november jl. was het weer tijd voor de vergadering van de wijkkerkenraad en nu onder voorzitterschap van Heili. Duidelijk werd dat er nieuwe vacatures gaan ontstaan bij de Diaconie waar het komende jaar twee medewerkers afscheid nemen. (Bart en Suzanne).

De begrotingswensen zijn ingediend voor diverse groepen t.b.v. hun activiteiten en via het College van Kerkrentmeesters liggen de stukken nu voor bij de Algemene Kerkenraad.

De jeugdactiviteiten komen steeds meer onder druk te staan, omdat er bijna geen jongeren meer aanwezig zijn. De jeugddienst van 28 oktober 2018 was echter een groot succes. Willen we meer van dit soort activiteiten dan zullen we meer samenwerken met Hart voor Velsbroek, omdat we op die wijze ook veel anderen bereiken en er meer draagvlak gecreëerd wordt. Nagedacht wordt of het mogelijk is om de grijze muren van de kerk op een andere wijze te benutten. Wellicht dat hier in de toekomst houtsnijwerk geplaatst kan worden met daarop uitgebeeld de lijdensweg van Christus (Staties). Ook is het wellicht mogelijk om af en toe kunstwerken op te hangen. Verder wordt gesproken over de toekomst van onze kerken. Net als Santpoort heeft ook het

Kruispunt met een teruglopend ledenaantal te maken, en daarmee minder bestuurskracht en financiële draagkracht. Hoe gaan we verder op de iets langere termijn?

En wat vinden wij zelf belangrijk in hoe we gemeente zijn? Hier zal de komende maanden veelvuldig, samen met de beide wijkgemeenten, over gesproken gaan worden.

Adriaan Rensen (scriba)

Kledingbeurs

Dankzij de inspanning van Luuk Hendrikse en de sponsoring van Tjeerd Menger hebben wij voor de kledingbeurs een nieuw bord gekregen. Daarvoor onze hartelijke dank. Tijdens onze laatste vergadering hebben wij weer steun aan diverse goede doelen kunnen verdelen. De broodbank in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, werk van barmhartigheid: 'De doden begraven' en de Stichting Achter de Regenboog, regio West. Verder nog het Nederlands bijbelgenootschap t.b.v. bijbels voor Syrië. Speelgoedbank, Hart van Velsbroek en een jongeren-uitzending naar Afrika. Namens de kledingbeurs wensen wij iedereen veel succes in het nieuwe jaar.

Bert van Dam



Kerstdienst Kruispunt



Even voorstellen.....

Dit is Alice van Middendorp. Ze heeft voor haar scheiding kort in Velsbroek gewoond. Daarna ging ze voor een aantal jaar naar IJmuiden en nu is ze blij met haar appartement in Santpoort-Noord, waar ze al sinds vijf jaar woont. Na jarenlang de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden te hebben bezocht, wilde ze toch op zoek naar een andere kerk. Zo kwam ze in het Kruispunt waar ze zich snel thuis voelde.

Alice is moeder van twee volwassen dochters en oma van twee kleinzoons van 4 en 8 jaar. Ze past regelmatig op de twee kinderen, ze wonen dicht in de buurt en ze geniet ervan.

In haar werkzaam leven was ze doktersassistente op de afdeling urologie in het ziekenhuis, ze heeft ook een eigen sportzaak gerund, en nu is ze met pensioen.

In haar vrije tijd loopt ze hard, ze loopt wekelijks met een club

hardlopers in de Kennemerduinen. Verder houdt ze erg van zingen. Al sinds haar 19e jaar is ze lid van C.O.V. IJmuiden (met een aantal tussenpozen, waarin ze lid was van enkele andere koren). Het is haar met de paplepel ingegoten, als klein meisje luisterde ze al als haar moeder meezong met het koor. Ook schildert en tekent ze graag, als ze er tijd voor heeft. Momenteel is er o.a. de zorg voor haar oude moeder waar zij druk mee is.



Ze voelt zich happy in het Kruispunt, vooral de diensten, de sfeer, de muziek, het spreekt haar erg aan.

Kinderkerstfeest Dorpskerk



Adventsviering op 13 december



Ds. Gilda Polderman is tot 27 januari de ouderenpastor. Op maandag en donderdag is ze in principe in Santpoort. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0348-402420 of op haar Santpoortse dagen op nr. 06-43715888.

U kunt haar ook mailen: gildapolderman@planet.nl.

Terugblik

Voluit hebben we het feest kunnen vieren van Christus' geboorte. Geweldig, de inzet van zovelen om van de diensten iets feestelijks te maken!

Inmiddels is ook de jaarwisseling achter de rug en hebben we elkaar uitvoerig een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst. Ook ik sluit me vanaf deze plaats bij deze wens aan voor u en jullie allen.

Een jaarwisseling doet je stilstaan bij wat er was, en bij wat er komt. Allerlei gevoelens komen er bij kijken. Van weemoedig, dankbaar, verdrietig, gelukkig tot hoopvol, angstig, verwachtingsvol. Hoe het gevoel ook was, en is: we zijn 'omgeven door goede machten'. Zo verwoordde Dietrich Bonhoeffer zijn kerstgroet vanuit een Duitse gevangenis. Het lied dat op zijn gedicht gecomponeerd is, kent u misschien wel. Het laatste couplet luidt als volgt:

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Lief en leed

Nogal wat gemeenteleden maken ingrijpende dingen mee. Een naaste familielid die overlijdt, een geliefde die plots moet worden opgenomen, angstige onderzoeken die ondergaan moeten worden, een ziekte waartegen moet worden gevochten. Ik hoop dat u zich 'liefderijk geborgen' voelt, ondanks alles.

We kunnen terugkijken op een zeer gezellige lunch en een mooie adventsviering op 13 december. Daarbij kwam het ook nog tot goede gesprekken naar aanleiding van het thema 'Wees niet bang'. Door de aanwezigen werd een bouwwerk met 'angst-stenen' gemaakt, om zo te verbeelden dat ons leven vaak vol zit met allerlei angsten die ons beletten werkelijk te leven. Hoe troostend is dan het licht dat tussen de 'angst-stenen' ontstoken werd en dat deed herin-



neren aan dat Bijbelwoord dat alle angsten lichter maakt: 'Wees niet bang'.

Vooruitblik

Op 17 januari zal Henk Reefhuis en/of Ineke Clement vertellen over hun reis naar Israël en de Palestijnse Gebieden.

Op 14 februari bent u hartelijk uitgenodigd voor een erwtensoepmaaltijd. Elders in dit kerkblad leest u er meer over.

En dan tot slot:

Op 27 januari zal ik verbonden worden aan de wijkgemeente Santpoort, horend bij de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek.

Het zal een feestelijke dag worden waarop de gemeente in het middelpunt zal staan! Daarom draait het toch eigenlijk: de gemeente, het 'lichaam van Christus' dat uit zovele delen bestaat. Met elkaar vormen we de kerk. Samen gaan we het doen. Met Gods hulp.

Voor u en jullie allen een hartelijke groet!

ds. Gilda Polderman

Werkgroep activiteiten Santpoort

Op **donderdag 14 februari 2019** willen wij weer onze erwtensoep maaltijd houden.

Aanvang: **11.30 uur**.

Plaats: de ontmoetingsruimte van de kerk.

Graag opgeven voor de maaltijd en vervoer.

Dit kunt u doen bij: Astrid Morren 5384366, Sita v.d.Kaaij 5375358, Marja Hirdes 5372259 of Fija Borst 5375071.

Wij nodigen u van harte uit! De werkgroep activiteiten.

Vacature beheerder Dorpskerk

De beheerder van de Dorpskerk, Peter de Bruijn heeft inmiddels een andere baan, waar we hem van harte mee gefeliciteerd hebben. Alleen daarmee hebben we wel een vacature. Dat betekent dat we ons de komende maanden in de Dorpskerk zullen moeten behelpen. We rekenen op uw begrip als er iets niet zo gaat als u gewens bent, we moeten op dit moment improviseren. Weet u iemand die misschien dit baantje leuk zou vinden, laat het ons weten!. U leest er alles over in deze advertentie.

In verband met vertrek is de Protestantse wijkgemeente van Santpoort per 1 januari a.s. op zoek naar een enthousiaste: Beheerder (parttime) voor het beheer van de Dorpskerk met bijbehorende zalen.

De Protestantse wijkgemeente Santpoort is een kleiner wordende, maar hechte gemeenschap, die op uiteenlopende momenten gebruik maakt van de faciliteiten van de Dorpskerk. Ook derden maken, veelal op basis van verhuur, gebruik van de Dorpskerk. Veel uitvoerende taken worden door vrijwilligers verricht.

De taken van de beheerder zullen bestaan uit algemene beheerderstaken, waaronder sleutelbeheer, bijhouden van de agenda, het coördineren van het zalengebruik, meehelpen bij het schoonhouden, verrichten van of toezicht houden op (klein) onderhoud en het voorbereiden van de kerkzaal. In incidentele gevallen kan het kosterschap (doordeweeks) tot de taken behoren.

Belangrijkste eisen die aan de functie gesteld worden zijn het zelfstandig kunnen werken en goed kunnen communiceren met de kerkelijke gemeenschap en overige gebruikers.

Het gaat om een betrekking van 0,2 fte op jaarbasis, die afhankelijk van de geagendeerde activiteiten dient te worden ingevuld. Ook 50-plussers worden uitgenodigd om te solliciteren.

Nadere informatie kan worden verkregen bij **dh. Gerrit Out, tel. 0629-047097, e-mail scribaatcvk@gmail.com**

Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar Kerkrentmeesters Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort Noord, of via e-mail aan Gerrit Out.

In Memoriam

Op 30 november overleed Anton Blinkhoff.

Hij werd op 31 augustus 1920 geboren in IJmuiden, een plaats die voor hem zijn hele leven van betekenis bleef. Al jong moest hij zijn moeder en later zijn vader missen. Gelukkig kon hij liefdevol opgroeien bij zijn zus en zwager.

Hij trouwde met Lien van Roest en samen kregen ze twee dochters: Ineke en Petri. Het grootste deel van zijn leven werkte hij bij Shell. Daarvoor moest hij vele reizen maken, alleen of samen met zijn vrouw. De reizen en de contacten met mensen overal ter wereld maakten hem wijs. Een wijsheid die hij uitstraalde in zijn levenshouding en in gesprekken die hij met mensen voerde.

Naast zijn betaalde werk was hij als vrijwilliger actief. Vanuit zijn overtuiging dat de kerk dichtbij de mensen moest staan, is Het Open Venster en de Kennemer Sociëteit Velsen geboren. Ook is hij ouderling geweest. De kerk was hem dierbaar. Hij hoopte van harte, maar vertrouwde er ook op, dat het met de kerk wel goed zou komen. Als levenswijze man had hij zo vaak ervaren dat neergang afgewisseld wordt met groei.

Anton Blinkhoff was een vriendelijke man, intelligent, altijd op zoek naar verbinding en harmonie. Hij leefde in het besef dat de mens nietig is en kennis relatief. "Ook God is niet te kennen, en we weten niets zeker van Hem", zo zei hij. Maar wel had hij hoop, hoop die grensde aan vertrouwen, hoop op ontferming, op eeuwige liefde. In die hoop kon hij rustig sterven.

Ds. Gilda Polderman



Gedicht



Winterstilte

De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.

De boom houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
't Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken.

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.

Jacqueline E. van der Waals
1868-1922

Kerk Onderweg

Rooster kerkblad 2019

Nr	Kopij-inleverdatum	Verschijnings-datum
1	donderdag 3 januari	vrijdag 18 januari
2	donderdag 7 februari	vrijdag 22 februari
3	donderdag 14 maart	vrijdag 29 maart
4	donderdag 25 april	vrijdag 10 mei
5	donderdag 23 mei	vrijdag 7 juni
6	donderdag 27 juni	vrijdag 12 juli
7	donderdag 22 augustus	vrijdag 6 september
8	donderdag 26 september	vrijdag 11 oktober
9	donderdag 31 oktober	vrijdag 15 november
10	donderdag 28 november	vrijdag 13 december
1	donderdag 2 jan. 2020	vrijdag 17 jan. 2020



Bijbelleesrooster

Bijbelleesrooster t/m 22 februari 2019

Januari

vr	18 jan	Ester 1:13-22
za	19 jan	Ester 2:1-11
zo	20 jan	Ester 2:12-18
ma	21 jan	Ester 2:19-23
di	22 jan	Psalm 26
wo	23 jan	Lucas 4:1-13
do	24 jan	Lucas 4:14-30
vr	25 jan	Lucas 4:31-37
za	26 jan	Lucas 4:38-44
zo	27 jan	Ester 3:1-11
ma	28 jan	Ester 3:12-15
di	29 jan	Ester 4:1-8

wo	30 jan	Ester 4:9-17
do	31 jan	Ester 5:1-14

Februari

vr	1 febr	Ester 6:1-14
za	2 febr	Ester 7:1-8:2
zo	3 febr	Psalm 82
ma	4 febr	Jeremia 1:1-10
di	5 febr	Jeremia 1:11-19
wo	6 febr	Jeremia 2:1-13
do	7 febr	Jeremia 2:14-22
vr	8 febr	Jeremia 2:23-29
za	9 febr	Jeremia 2:30-37

zo	10 febr	Lucas 5:1-11
ma	11 febr	Lucas 5:12-16
di	12 febr	Lucas 5:17-26
wo	13 febr	Lucas 5:27-39
do	14 febr	Psalm 36
vr	15 febr	Jeremia 3:1-11
za	16 febr	Jeremia 3:12-21
zo	17 febr	Jeremia 3:22-4:2
ma	18 febr	Jeremia 4:3-18
di	19 febr	Jeremia 4:19-31
wo	20 febr	Jeremia 5:1-14
do	21 febr	Jeremia 5:15-31
vr	22 febr	Psalm 137

Omzien naar elkaar

Dat is een levenshouding die binnen een kerk vanzelfsprekend hoort te zijn. Ook binnen onze plaatselijke kerkgemeenschap zijn er gelukkig veel voorbeelden te noemen waarin dit gestalte krijgt. De dienst aan God en de zorg en aandacht voor de medemens zijn nu eenmaal onverbreekbaar met elkaar verbonden.



Wij hebben het thema dit jaar ook als motto voor onze jaarlijkse actie Kerkbalans gekozen. Is dat niet al te profaan kunt u zeggen. Zo'n hoge roeping verbinden met een actie om voldoende geld te ontvangen? Naar onze mening ligt dat gewoon in elkaars verlengde. Immers een kerk is ook een organisatie die draaiende gehouden moet worden. Gelukkig met veel vrijwilligers, maar ook met beroepskrachten en met gebouwen die voortdurend om onderhoud vragen.

Zo nu en dan horen we wel de opmerking dat "de kerk toch geld genoeg heeft dus waarom zou ik dan nog moeten bijdragen". Naar onze mening gaat deze opvatting voorbij aan de werkelijkheid: Wanneer we onvoldoende bijdragen, dan is ons vermogen snel op en dan bestaan we in Santpoort en Velsersbroek niet meer. Bovendien: het is toch veel eenvoudiger en ook eerlijker om gewoon uw steentje bij te dragen dan om allerlei argumenten bedenken om dat niet te hoeven doen? Want u weet: ook op de uitgaven wordt streng gelet; van verspillen is er geen sprake.

Omzien naar...

Wat we dit jaar vooral van u vragen: vul uw toezegging nu eens niet vanzelfsprekend in met hetzelfde bedrag dat u al jaren gewend bent, maar sta er deze keer bewust bij stil. Er zullen wel een paar gemeenteleden zijn die absoluut niet meer kunnen missen. Daar hebben we uiteraard begrip voor; ook dat hoort bij "omzien naar elkaar". Maar voor de meesten van ons geldt dat niet! Om een voorbeeld te noemen: de AOW is in de afgelopen tien jaren met 15% gestegen; geldt dat ook voor uw bijdrage?

Behalve met uw bijdrage is er nog iets waarmee u ons kunt helpen: kies alstublieft voor betaling via automatische incasso!! Dat kan dus elke maand, maar ook in één keer per jaar en alle variaties daartussen; de keus daarvoor is aan u. Maar zo helpt u ons wel enorm omdat het ons veel vrijwilligerswerk scheelt en u kunt uw bijdrage dan ook niet meer vergeten.

Wij hopen dat u ook dit jaar blijft omzien naar elkaar en dat u onze kerkelijke gemeente zelf daarbij niet vergeet.

Uw kerkrentmeesters

Van de Diaconie

De opbrengst van de collecten in de maand november:

	Dorpskerk	Kruispunt
Kerk in Actie - Zending	126,05	131,77
Kerk in Actie - Binnenlands Diac.	152,30	84,75
Diaconie	361,79	153,85
Diaconie HA Hofstede		48,50
Kerk	531,79	332,14
Giften in november van:	NN € 10,-- voor de Voedselbank	
	fam. W. € 20,-- voor de Diaconie	

Opbrengst in de maand december:

	Dorpskerk	Kruispunt
Missionair werk	96,90	83,25
Pastoraat	120,20	75,15
Diaconie	438,27	315,39
Docenten voor Afrika	180,05	153,60
Stek Den Haag Kerkasiel		163,52
Kerk	728,75	595,80
Giften in december van:	NN € 125,-- voor Werelddiaconaat	
	fam. M. € 50,-- voor de Diaconie	
	NN € 100,-- voor de Diaconie	

Kerstactie

De opbrengst bedraagt begin januari al bijna € 4.000. We mogen dus nu al spreken van een prachtig resultaat. Alle gulle gevers bedankt!

Bloemen

Als diaken mag je na de dienst de bloemen bij een gemeentelid brengen. Altijd word je met plezier ontvangen. Zoals ook de laatste keer. Het gesprekje ontwikkelde zich als volgt:

Dag meneer, ik mag u vandaag de bloemen van de kerk geven.

Wat ontzettend leuk, en waarom ik?

Zomaar, omdat u lid van de kerk bent.

Ik kom nooit in de kerk, maar ik geloof wel.

Dat laatste is fijn om te horen, u hoort dus bij de kerk.

Ja, ik lees ook altijd het kerkblad.

Fijn dat u zo meeleeft met wat er in de kerk gebeurt.

Ik heb ook wel eens gevraagd of er een dominee langs kon komen. Maar dat is nooit gebeurd.

Misschien komt dat omdat wij op dit moment geen dominee hebben?

Ja, dat heb ik gelezen. Die ds. Osdorp of zoiets, die heeft afscheid genomen, stond in het kerkblad. Dat heb ik gelezen.

Ja dat was ds. Sondorp, begin september. Wij zijn druk bezig met het vinden van een nieuwe dominee.

Als die er is zal ik vragen of deze eens langs wil komen.

Om het gesprek te beëindigen vroeg ik, hoe is het met je broer Piet? Daar heb ik bij in de klas gezeten.

Och meneer, die is al zo'n dertig jaar geleden overleden.

Stond ik toch even sprakeloos. Wij worden niet allemaal oud. Ik zal in ieder geval, als wij een nieuwe dominee hebben, doorgeven dat u een bezoek op prijs stelt.

Ik wens u nog een goede zondag en misschien tot ziens.

Namens de diakenen, Hans Kusters

Nieuws van de ZWO-commissie



Het kerstfeest is geweest. Het feest van het Kind dat de belofte van een nieuwe en betere toekomst symboliseert.

Met het beeld van dit kind voor ogen, heeft de ZWO-commissie de traditie in ere gehouden de collecte op Kerstzondag te bestemmen voor een specifiek op kinderen gericht project. Zij zijn immers onze hoop voor de toekomst en zij hebben in de eerste plaats recht op onze bescherming.

Vandaar dat de inzameling op kerstmorgen bestemd was voor het project van Kerk in Actie t.b.v. de Stichting Docenten voor Afrika.

En ook in het nieuwe jaar 2019 willen we dit project graag blijven steunen.

In de townships van Zuid-Afrika leven veel kinderen in armoede. Zowel in materieel als immaterieel opzicht. Ze gaan wel naar school, gelukkig, maar ze zitten in klassen van zestig tot honderd leerlingen. Schoolboeken, schriften en andere materialen zijn in onvoldoende mate aanwezig. Sanitaire voorzieningen zijn vaak slecht en ook bieden de gebouwen niet waar een school verder behoefte aan heeft. Aan sport - zo belangrijk voor de ontwikkeling - wordt vaak nauwelijks gedaan. Sportleraren zijn schaars en materialen bijna niet voorradig. Om deze kinderen betere kansen te bieden is in 2009 de Stichting Docenten voor Afrika opgericht. De stichting heeft als missie een positief verschil te maken voor kinderen in Zuid-Afrika, en wel door middel van onderwijs. Want niets biedt meer hoop voor de toekomst en bestrijdt armoede beter dan juist goed onderwijs.

Docenten voor Afrika ondersteunt scholen onder meer door sponsoring van school- en sportmaterialen, het gezamenlijk opzetten van leercentra, het uitgeven van studiebeurzen voor eindexamenleerlingen en de specifieke kennisuitwisseling die de scholen nodig hebben. De onderwijsprojecten worden direct door de stichting gesponsord en geëvalueerd, zonder tussenkomst van andere organisaties. De stichting is dan ook direct betrokken bij de voortgang en verduurzaming van de projecten.

In de diensten van 3 februari zal weer voor dit project gecollecteerd worden.

De ZWO-Commissie dankt u intussen voor uw giften het afgelopen jaar en hoopt dat we ook het komende jaar weer op uw bijdragen mogen rekenen.

*Namens de ZWO-Commissie,
Hetty Vink-Postema*

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. "Dia Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO commissie", te Velsbroek.

Wat voor gemeenten willen we zijn?

In het Kerstnummer heeft u een terugblik kunnen lezen van de gemeenteberaden die er vorig jaar zijn geweest in het kader van het beleidstraject dat we met elkaar zijn opgestart. Enthousiast is er toen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zorgen, verlangens en ideeën met elkaar te delen. Als u geïnteresseerd bent kunt u bij ondergetekende een uitgebreid verslag van deze twee gemeenteraadplegingen krijgen.

Het idee was in eerste instantie dat dat genoeg zou zijn om vervolgens verschillende paden en scenario's uit te werken waaruit we een keuze zouden kunnen maken. Maar dat blijkt iets te voortvarend gedacht. Het algemene gevoel wat achterbleef was dat we het gevaar lopen te snel keuzes te willen maken en praktische zaken in te vullen. De kernvraag die je als eerste moet stellen en met elkaar over in gesprek moet gaan is 'wat willen we als kerkgemeenschap zijn en uitstralen'. Wat voor visie hebben we met elkaar, wat zijn de verschillen daarin, ook misschien tussen Santpoort en Velsbroek.

Daarom eerst een 2e ronde gemeenteberaden, zoals in het vorige kerkblad al aangekondigd. Na de kerkdienst op 3 februari in het Kruispunt (u leest er meer over bij het nieuws uit Velsbroek) en op 10 februari in de Dorpskerk. We hopen dat u dan weer aanwezig kunt en wilt zijn en wil meedenken over de toekomst van onze kerken. Op 28 januari gaan de wijkkerkenraden en algemene kerkenraad met elkaar hierover al in gesprek, als een soort generale repetitie.

Ook dan zal Frank Dijkstra weer aanwezig zijn. De begeleidingscommissie voor dit traject bestaat uit ds. Marianne Vonkeman, Willem Passchier, Jan-Dirk Enschedé en Gerrit Out.

Namens de begeleidingscommissie, Gerrit Out

Liturgische bloemstukken

In het Kruispunt en in de Dorpskerk zijn in de Advent en met de Kerst weer de liturgische bloemstukken te bewonderen geweest. Zoals elk jaar verzorgd door Gré Riedijk en Annette Hovius in het Kruispunt in samenwerking met Annelieke Hurkmans en Marian Out in de Dorpskerk. De schikkingen gingen van donker naar licht op Kerstavond en Kerst.

Kruispunt



Dorpskerk



“Durf te spreken over het sterven”

Ook al hebben we geen pasklare antwoorden, we moeten in de kerk veel meer in gesprek over de dood, vindt ziekenhuispredikant Simone Visser. Een gesprek over afscheid, angst en levensvragen.

U bent geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Wat houdt dat werk precies in?

“Ik sta mensen bij in het omgaan met hun ziekte. Als geestelijk verzorger ben je vooral een luisterend oor, je vraagt wat mensen bezighoudt. Waar bent u bang voor? Waar verlangt u naar? Als er aanleiding voor is, bid ik met mensen, en lees ik een stuk uit de Bijbel. En soms wordt er gevraagd naar rituelen, zoals ziekenzalving.

Soms willen mensen gewoon hun verhaal kwijt, zorgen over hun kinderen bijvoorbeeld. Maar soms gaat het heel concreet over hun ziekte, over sterven, over het afronden van het leven op aarde.”

Je leven afronden ... Hoe doe je dat?

“Dat is niet makkelijk. In het ziekenhuis ga je soms heel lang door met behandelen. Dat vinden sommige patiënten ook fijn - zo lang je behandeld wordt, ga je nog niet dood. Maar dat kan ertoe leiden dat ‘het laatste stukje’ heel kort wordt. Mensen zijn dan heel erg ziek, en hebben weinig tijd meer om bewust afscheid te nemen van hun naasten.

Tijdens een overlijdensproces worden vaak beslissingen genomen die veel consequenties hebben voor de verwerking bij de nabestaanden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het stoppen met dialyseren. Het zijn altijd de artsen die die beslissing nemen, na een gesprek met de patiënt en hun naasten, maar familieleden kunnen zich toch verantwoordelijk voelen voor hoe het gegaan is. Zo heb ik een dochter gesproken die er heel lang last van had, dat zij mogelijk toestemming had gegeven voor het stoppen van de behandeling, waardoor haar vader kwam te overlijden. Het hielp haar om hierover door te spreken met de arts. Als geestelijk verzorger is het belangrijk om oor en oog te hebben voor dit soort ervaringen.”

Bron: PKN.nl,
Verdieping



Helpt het als van tevoren over dit soort beslissingen is gesproken?

“Ik merk dat er veel ontspanning ontstaat als het lukt om als familie het gesprek aan te gaan, en dat het helpt om achteraf goed terug te kijken. Dat gesprek voeren is niet altijd makkelijk. Ik heb meegemaakt dat een vrouw niet met haar man over zijn naderende sterven wilde praten. Achteraf had ze daar spijt van, wilde ze dat ze het toch hadden besproken.”

Wat maakt het levenseinde zo complex, zo kwetsbaar?

“Sterven is heel persoonlijk, er is geen boekje voor. En je kunt het niet overdoen. Het leven gaat echt weg, het is onomkeerbaar. Toen mijn moeder stervende was, zei mijn leidinggevende dat ook: ‘Simone, je moet hier de tijd voor nemen, want je kunt het niet meer overdoen.’ Dat vond ik heel fijn. Vanuit plichtsgevoel ben je geneigd om gewoon door te werken, maar uiteindelijk is het heel goed als je wél aan het bed van je moeder zit. Die laatste momenten samen zijn heel kostbaar.”

U pleit ervoor in de kerk méér over de dood te spreken.

“Mensen zitten vol vragen over dit onderwerp. Is er nog iets na dit leven? Veel mensen kijken naar allerlei tv-programma's over de dood: over reïncarnatie, over geesten. Ik heb een vrouw ontmoet die zei: ‘Ik ben zo bang om te sterven. Straks vindt mijn geest geen rust en zwerft onrustig over de aarde.’ Dat ging me door merg en been.”

Wat zegt u dan?

“Dat ik geloof dat er bij God rust is. Maar je wilt niet gaan evangeliseren. Ik kan alleen iets delen van wat ik zelf geloof. Tegelijkertijd:

alleen al het feit dat zij haar angst kon uitspreken, hielp haar. We moeten echt laagdrempeliger met elkaar in gesprek. Kijk een film samen, organiseer een gespreksavond. Help mensen het gesprek hierover te voeren. En kijk als predikant ook eens naar Hart van Nederland. Soms zijn we misschien wel te elitair als kerk, hebben we geen idee wat onze gemeenteleden zien. Sterven wordt steeds meer een medisch fenomeen, maar dat is niet terecht. Sterven gaat ook over levensvragen, over zingeving. Als predikanten mogen we veel meer uitstralen dat het hierover niet alleen in de spreekkamer van de arts gaat, maar ook in ónze spreekkamers.”

Ook over de lastige ethische onderwerpen?

“Ja, de uitdaging voor de kerk is om iedereen het gesprek aan te bieden. Laten we als kerk mensen heel lang aanhoren zonder oordeel. Ook ik vind het onderwerp ‘euthanasie bij voltooid leven’ lastig: mag het leven zo maakbaar zijn, dat er een einde aan je leven gemaakt kan worden als je het zelf niet meer leefbaar vindt? Dat gaat echt een enorm stuk verder dan de huidige euthanasiepraktijk. Maar we moeten niet in de valkuil van het oordeel stappen. Mensen hebben geen pasklare antwoorden nodig, maar vooral een luisterend oor.”

Hoe doe je dat, een luisterend oor bieden?

“Vooral door vragen te stellen. Als mensen weten dat je beschikbaar bent om over het onderwerp te spreken, kunnen ze er zelf op terugkomen. Zeg of schrijf er bijvoorbeeld iets over in je preek of in het kerkblad. Mensen mogen weten: de predikant is een gesprekspartner.”

Jongere Pagina

Santpoort

Kinderkerstfeest

Wat hebben we een mooi kerstfeest met elkaar gevierd op kerstavond. De kerk was goed gevuld en de bankjes kwamen perfect van pas. Tijdens onze altijd last-minute voorbereiding (maar daar zijn we goed in...) hadden we besloten om een poppenspel te spelen. Martine is de hele week aan het kleuren geweest maar het resultaat mocht er absoluut wezen! De tekst van het poppenspel vonden we in ons rijk archief, uit 1988. De kinderen waren geboeid aan het kijken en luisteren. Gelukkig waren er genoeg momenten in de dienst waar ze lekker konden dansen, muziek maken, lopen en natuurlijk op kraamvisite bij Jozef (Thomas) en Maria (Lara). Wel drie engelen waren ook in de stal gekropen om het kindje Jezus te zien. Ook hulde aan Veerle voor het prachtig voorlezen van de adventsgedichten.

LEBJIB on tour

Aflevering 1: bowlen

In december heb ik met zes tieners gebowld in Haarlem bij Bison bowling. Er waren al weer aardig wat maanden voorbij gegaan na het afscheid van ds. Otto Sondorp en de groep vond het een leuk idee om samen een balletje te gooien. Tussen het gooien en het eten van bitterbalen door hebben Dieuwke, Daan, Tycho, Timo, Beau en Lucas een enquête ingevuld over 2019 – wat gaan we doen dit jaar? Het was een anonieme enquête, want ja... met naam en toenaam is toch wel spannend. Hiernaast de uitslag, die ik ook met de ouders heb gedeeld. In het volgende kerkblad komen wat foto's van het avondje uit.

Ik heb 13 vragen gesteld met de volgende 5 antwoordmogelijkheden:
lijkt me vreselijk / moet dat echt? / weet ik veel / klinkt best leuk / ja! super tof

De vragen waren:

1. pizza eten na afloop van een blok
2. samen proefjes doen
3. Lebjib met ds. Gilda
4. Samen een vlog opnemen over een bijbelverhaal
5. 4x per jaar tienernevendienst op zondagmorgen
6. Stille week -> vesper bijwonen
7. Tienerclub op vrijdagavond met Velsbroek
8. Lebjib on tour (2x per jaar) en dan of / Bowlen / Film kijken / Schaatsen / Kampvuur / Strandwandeling / Samen kerkbladen rondbrengen

U zult begrijpen dat 'samen een film kijken' een stuk hoger scoorde dan 'kerkbladen rondbrengen'. Maar over het geheel waren ze enthousiast en zeker te porren om met ds. Gilda de catechisatie voort te zetten en daarnaast nog met elkaar andere dingen te ondernemen. Wordt vervolgd!

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 3 feb, 3 mrt, 7 apr, 5 mei,
2 jun, 7 jul

Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst.

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

Verder is er nieuws op het vlak van de kindernevendienstleiding. Marieke heeft besloten om geen vaste diensten meer te draaien op zondag. Bedankt voor je inzet Marieke!!

Met ingang van januari komt Geertje Walda ons team versterken. Welkom Geertje!

Het lukt echter niet meer met de huidige bezetting om nog iedere week kindernevendienst te blijven aanbieden. We hebben daarom besloten om **op de laatste zondag van de maand geen kindernevendienst** te draaien, dus niet op:

24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni

We zullen dit ook gaan vermelden bij de mededelingen op de liturgie.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl

Verhaal

Peter en de wolf - Sergej Prokofjev



Er was eens een jongetje dat Peter heette. Op een vroege morgen opende hij het tuinhek en liep de grote, groene wei in. Op de tak van een hoge boom zat Peters beste vriendje, een vogeltje, en hij tsjilpte: "Het is hier heerlijk rustig." En dat was het.

Maar daar kwam ook een dikke eend aangewaggeld. Ze was blij dat Peter het hek had opengelaten, want ze had zin in een duik in de vijver.

Toen het vogeltje de eend zag, vloog ze naar beneden en ging naast haar in het gras zitten.

"Wat ben jij nou voor vogel dat je niet kunt vliegen?" vroeg het vogeltje.

"Kwaak!" riep de eend. "En wat ben jij voor vogel dat je niet kunt zwemmen?" En ze plonsde de vijver in.

Ze kibbelden en kibbelden en hielden niet op - de eend in de vijver en het vogeltje fladderend langs de waterkant.

Opeens zag Peter een kat, die langzaam kwam aansluipen door het gras. De kat dacht: Als het vogeltje zo aan het kibbelen is, kan ik 't makkelijk vangen en opeten! En op zijn zachte pootjes sloop hij eropaf. Maar Peter riep: "Kijk uit!" En gelukkig vloog het vogeltje op tijd de boom in.

Vanuit het midden van de vijver kwaakte de eend brutaal naar de kat. Daar was ze veilig. De kat keek nog eens naar het vogeltje in de boom en dacht: Is het wel de moeite waard om naar boven te klimmen? Als ik bij het vogeltje ben, dan is het al gevlogen. Miauw!

Toen kwam opa naar buiten. Hij was heel boos, omdat Peter zomaar was weggelopen. "Stel je nou eens voor dat er een grote boze wolf was gekomen, wat had je dan gedaan?"

Peter luisterde niet eens naar zijn opa, want hij was helemaal niet bang voor wolven. Maar opa dacht er anders over. Hij nam Peter mee naar huis en deed het hek heel goed op slot.

Maar het hek was nog niet dicht of uit de bosjes kwam iets aangeslopen. Het was een grote, enge dikke, boze wolf...

In een flits zat de kat in de boom. De eend in de vijver kwaakte

Toelichting

Peter en de wolf is een muzikaal sprookje, iedereen die in het verhaal voorkomt wordt voorgesteld door een instrument. Het vogeltje wordt gespeeld door een fluit en de eend door een hobo. De kat is natuurlijk de klarinet. Welk instrument opa moest spelen, was een moeilijke beslissing. Uiteindelijk is het de fagot geworden. De wolf wordt zelfs gespeeld door drie instrumenten, de hoorns. De pauken zijn de jagers met hun geweer-schoten. En alle strijkers samen spelen Peter, de hoofdpersoon van dit verhaal.

en kwaakte, en van de opwinding kwaakte ze zichzelf uit de vijver. De wolf kwam steeds dichterbij, en wat de eend ook probeerde, ze kon niet aan hem ontsnappen. In één hap slokte de wolf de eend naar binnen.

Het vogeltje zat ook nog steeds in de boom - niet te dicht bij de kat, natuurlijk - en onder de boom sloop de wolf heen en weer. Met grote, hongerige ogen gluurde hij naar de kat en het vogeltje.

Intussen stond Peter achter het hek en bekeek de wolf eens goed, want bang was hij nog steeds niet.

Toen ging Peter naar de schuur, haalde daar een stuk touw en klom op de tuinmuur. Over die muur hing een tak van de grote boom. Peter pakte de tak beet en klom de boom in.

"Vogeltje, ga jij eens naar de wolf," zei hij, "en probeer hem af te leiden. Maar zorg er wel voor dat hij je niet te pakken krijgt!"

En dat deed het dappere vogeltje. De wolf hapte woedend naar hem en - oei! - hij kreeg bijna een vleugeltje te pakken. Woest werd de wolf, omdat het vogeltje veel slimmer was dan hijzelf.

Intussen maakte Peter een lus in het touw en liet die langzaam uit de boom naar beneden zakken. Hij zorgde ervoor dat de staart van de wolf in de lus kwam en toen trok hij hard aan het touw. De wolf schrok en probeerde zich los te trekken. Hij rende woedend heen en weer, maar Peter had de andere kant van het touw vastgebonden aan de boom. Hoe harder de wolf tekeerging, des te strakker werd de lus vastgetrokken. De wolf was gevangen!

Op dat moment kwam er een groepje jagers uit het bos. Ze waren het wolvenspoor gevolgd en dachten net: We schieten hem neer! "Niet doen! Niet schieten!" riep Peter, toen hij hen zag. "Het vogeltje en ik hebben de wolf gevangen. Jullie moeten ons helpen om hem naar de dierentuin te brengen."

En daar gingen ze dan, in een vrolijke optocht. Peter liep natuurlijk voorop. Daarachter kwamen de jagers met de wolf aan een touw. Opa en de kat sloten de rij. Opa bleef maar mopperen: "Stel je nou toch eens voor dat Peter de wolf niet had gevangen, wat zou er dan met ons gebeurd zijn?"

Boven de optocht vloog het vogeltje. Hij tsjilpte blij: "Peter en ik zijn echte helden, want wij hebben de wolf gevangen. Tsjilp, tsjilp!" En als je heel goed luisterde, kon je de eend horen kwaken in de buik van de wolf. Want die had zo'n haast gehad, dat hij de eend levend had opgeslokt!

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties · roltrappen · rolpaden · gevelonderhoud

BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



*Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!*

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen geschikt voor iedereen - van pasgeboren baby's tot ouderen, voor mensen in iedere gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het lichaam in staat stelt haar zelfhelende vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar *herstel!*

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Meer informatie over adverteren in
Kerk Onderweg: Gerrit Out: 06 29047097

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

20 jan	Dorpskerk	10:00	Ds. W. Westerveld
	Kruispunt	9:30	Ds. P. Verhoef
27 jan	Dorpskerk	14:30	<i>Intrede ds. Gilda Polderman</i> Mw. Ds. G. Polderman en Mw. Ds. M.E. Vonkeman
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman HA
3 febr	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman <i>Gemeenteberaad</i>
10 febr	Dorpskerk	10:00	Mw Ds. G. Polderman <i>Gemeenteberaad</i>
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras
17 febr	Dorpskerk	10:00	Ds. J. Seeleman
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman
24 febr	Dorpskerk	10:00	Ds. O. Ruff
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. I.G. Clement

Bijbellesrooster staat op pagina 12

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Mevr. Jody van der Velde. Scriba: Eline Duinker,
e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek

KERKELIJK BUREAU

Vacature

FINANCIËEL BEHEER

Voorz.: dhr. W. Meesters, e: w.p.meesters@hetnet.nl;
Penningm.: dhr H.G. Beuker
t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl;
Adm.: dhr T. Zondag t: 023 5386064,
e: t.zondag@quicknet.nl;

Scriba: waarnemend dhr. Gerrit Out t: 06 29047097, e:
scribaatcvk@gmail.com; Post (declaraties enz): kerkelijk
bureau; Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse
Gemeente Santpoort-Velsersbroek

DIACONIE

Voorz.: J.Kosters t: 023 5377422, e: hanskosters@hetnet.nl
Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.: 023 5375923
e: jan.bothof@gmail.com;
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, e: m.beskers@ziggo.nl
of H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester: H. Westerhoud, t: 06 13057663
IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

20 jan	Joke de Jong
27 jan	Carla v Dam
3 febr	Alies Passchier
10 febr	Rinus v Loo
17 febr	Luuk Hendriksen

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan
een dag van tevoren naar een van de twee contact-
personen Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein
023-5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136,
1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkhainink@gmail.com
Scriba: Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com

KERKGEBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek, t: 023 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsersbroek
t: 023 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsers-
brk, t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 023 5387796
e: margrienv.herk@gmail.com

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy
Daniëlsaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 2 t/m donderdag 7 februari 2019
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg, Diny Markerink, t. 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg, Fija. Borst, t. 5375071
- 3 Santpoort Zuid, Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Zuid	(coördinator J. Morren 023 5384366)
20 jan	J. Morren 023-5384366
27 jan	A. Hurkmans 023-5371086
3 febr	P. Muller 023-5262736
10 febr	J. Morren 023-5384366
17 febr	E. van der Kooij 023-5386827 of 0615890135

Noord (coördinator J. Bothof 023 5375923)

20 jan	S. v.d. Kaaij
27 jan	H. Wispelwey
3 febr	H. Boot
10 febr	J. Bothof
17 febr	D. Markerink

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146,
1991GB Velsersbroek, e: martine-roomer@hotmail.com,
t: 0624999968
Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 023 5378820

BEHEERDER

Vacature

PREDIKANT

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888,
e: gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com